

VEJRUP NÆRKØB



Æ` DØGNER

OMBYGGET 2006

VEJRUP SOGNEARKIV PRÆSENERER

Lidt om "æ`Døgner" i Vejrup -

- som her i 2006 har gennemgået en omfattende restaurering af butikken. Der blev for trangt og besværligt at fungere i det daglige. Et lagerrum blev indraget og det gjorde udslaget, den akutte pladsmangel var væk og et helt nyt og flot indtryk var skabt.

Husets historie kan føres tilbage til 1889 og mærkeligt nok, så har der i alle 120 år været kiosk på stedet, nu med et moderne udtryk, NærKøb.

Huset blev bygget nogle år efter Møllen, der knejsede bag den nye kro og lige så mange år før banen blev anlagt, med forbindelse til en stor ny verden.

I en længere periode var der frisørvirksomhed, herrerne kunne blive klippet og skægget trimmes. Mange gode vittigheder blev fortalt og det nyeste om forholdet i byen blev berettet videre, og hvis man huskede det, så kunne håndkøbsmedicinen blive bragt med hjem.

I det flg. en lille billedserie der viser lidt af situationen gennem tiderne.

Med venlig hilsen og tillykke med resultatet
Vejrup sognearkiv



Man tror næppe det er samme bygning, men det skal det være, for den meldes ikke på noget tidspunkt, at være brændt ned.

Ombygninger har der været mange af, men vist aldrig lavet en tilbygning, for det var der ikke plads til, naboerne ligger for tæt på.



Det var dengang toget kom brusende ind på Vejrup station og spredte hygge på en dejlig måde. Mange så på klokken for at se om det nu også kom til tiden.



Besintank har man også haft, måske endda på samme tidspunkt som kroen havde, det var omkring 1920.

Mejeriet er bygget, dengang var det hvidt og stod klods op af en bygning fra den gamle Anneksgård, hvor nu smeden ligger. Ombygningen af mejeriet fandt sted omkring 1930.

Kroens store kørestald blev delvis fjernet i 1913, da man der fik en etage mere på.



En kendt person i Vejrup, Arne Nielsen, er her omkring 1970 fotograferet i karnappen ind til forretningen, hvor man gik til venstre for klipning og en lille snak, og til højre når der ellers skulle handles tobaksvarer og andre nyttige ting.



En kunde skal have kanten stynet og det skulle være Ole Fisker der lige er havnet i firsørens stol.

Frisørsalonen er af ældre dato, idet de forrige ejere også var frisører, helt tilbage til Peter Laurrup, ca. 1920 da han netop indvandrede fra i nærheden af Brørup.



Omkring 1980 hed stedet Vejrup Døgnskiosk, herfra stammer vist navnet "Døgneren" som er hængt ved og bliver brugt i daglig tale.



I 1993 skiftede billedet igen, nu er lidt mere fest og farver på facaden og forretningen fører nu en stabil tilværelse.



Her skrives der 2000 og huset fremtræder med en ny farve, der frisker op i bybilledet og er kendt af enhver.

Længe har der været lidt trangt og overvejelser om en løsning var længe et ønske.



Grundrids over indretningen i den "helt nye Butik" praktisk og nemt at fungere i.

Hvordan så der ud i den gamle butik, det glemmer man nemt når man ser alt det nye.



Pladsen er effektivt udnyttet, efterhånden som tingene pressede på.



En smilende ekspedient, er et stort aktiv for ”den lille butik”



En af de allersidste kunder inden nedrivningen, skal lige have sin Lotto kupon.



Facaden er en tid endnu den samme, men indvendigt er der sket store ting.



Man snakker om sagerne, der er nok at se til dagen lang.



Venligt og stilfuldt ser det ud og der er masser af gulvplads



Der er ikke langt til Supermarkedsideen



Reelt og nemt at komme rundt.



En af de store sællerter har fået meget mere plads



Brødet har også fået et "løft" nu skal man ikke længere stå på hovedet i rundstykkerne.



Man tror næppe det er vores "Døgner" der nu er så flot.



En tilfreds Kunde, Hans Sommerlund, havde lige et ærinde.



Der er nok en del at more sig over, måske er det fotografen der driller



Bybilledet skifter udseende efterhånden som tiden går, her fra ca. 1965



To meget tilfredse personer, der er klar til at fortsætte arbejdet